

De stichting **Vrienden van het Theresiahuis** heeft met Sinterklaas in het Theresiahuis heerlijke chocolaatjes uitgedeeld aan de bewoners. Daarbij werd ze goed geholpen door een zevental pietjes! Deze pietjes hebben goed hun best gedaan. Een feestje voor jong en oud. Aan de huiskamers zijn cadeaubonnen gegeven waar iets passends voor de bewoners voor kan worden gekocht.

Hierbij een foto impressie



Beste bewoner, belangstellende of donateur,



Het jaar 2023 is al bijna weer voorbij
en daarom zetten we onze activiteiten nog een keer op een rij
Het Jouster trio 'the Brothers' verzorgden de voorjaarsmiddag deze keer
met hun prachtige en gezellige liedjes van weleer

De Theresiaweek verzorgen we met veel plezier
het thema "Leauwe yn freonskip" gaf veel vertier
De schenking van de Moofie care bus
stimuleert bewegen met muziek in het Theresiahuis
De contactclowns van Mein Theater op KSW
zorgde voor gelach en stemde tevree
Met Age Veldboom, de skûtsjeverteller en -zanger gaan we terug in de tijd
het leven op een skûtsje bracht veel strijd, maar ook vrijheid
Bewegen met het puntenkleed gaf veel vermaak
en de Friese versjes van Gurbe Douwstra viel in de smaak
De oecumenische viering en het pannenkoekenbuffet met oa spek en kaas
zorgt voor plezier, vriendschap, verbinding en gezellig relaas

De jaarlijkse busreis was er één met pek en teer
het skûtsjemuseum in Eernewoude bracht ons in de weer
De nostalgie van het skûtsjeverleden vierde hoogtij
in 4 groepen verdeeld met ook een smederij
Na afloop een drankje, een advocaat of een flesje bier
daarmee deden wij u een groot plezier

Zo rond de kerst met het laatste Advent
krijgt u een amaryllisbol, zoals u bent gewend

De Vrienden van het Theresiahuis wensen u nog een mooie tijd
en hopen dat dit presentje u nog meer verblijdt

De Sint en de "Freonskip-Pieten"





